

# Toiletiquette

In een tijd waarin de tolerantie ten opzichte van homo's, lesbiennes, transgenders en wat dies meer zij toeneemt, tenminste, in de westerse wereld dan, lijkt het ook steeds meer gedaan met die gescheiden wc's. In Australië was men daar al niet zo streng in als in Nederland. Als een gelegenheid geen plek had voor 2 wc's, dan gewoon eentje voor iedereen. De emancipatie van transgenders en andere mensen van wie het geslacht op voorhand niet heel duidelijk is, wordt in Sydney heel serieus genomen. Er worden steeds meer



bordjes bij wc's vervangen om duidelijk te maken dat iedereen welkom is. Geen enkele vrouw in een mannenlijf wordt nu meer de wc uit gejaagd omdat ze de 'verkeerde' deur is ingegaan. Dit is ook gemakkelijk voor de vele androgynen mensen uit met name de Aziatische landen. Hier zijn ook heel veel openbare toiletten, nog wel gesplitst naar geslacht vaak, maar goed schoon en met wc-papier, zodat je nooit moeilijk hoeft te doen. Helaas heeft men nog wel problemen met het toiletgedrag van sommige leden van de Aziatische gemeenschap. In Australië heeft men tolerantie hoog in het vaandel staan (vooral voor de mensen die hier al zijn, het vluchtelin-

geneiland is een schandvlek helaas). Wel neemt men de opvoeding van andere culturen met bordjes stevig ter hand, zodat er geen misverstand kan bestaan over hoe men in dit land naar het toilet moet gaan, gescheiden of niet.



In elk nummer van FysioPraxis schrijft Arianne Verhagen een column over haar verblijf in Australië, waar zij sinds februari van dit jaar hoogleraar is aan de University of Technology in Sydney (UTS).



[arianne.verhagen@uts.edu.au](mailto:arianne.verhagen@uts.edu.au)